

Ik wou dat ik de sint was.....

Ik wou dat ik de sint was.  
Dan reed ik op een paard.  
De kinderen zouden zwaaien  
en ik lachte in mijn baard.

Ik wou dat ik de sint was,  
met een mijter en een staf.  
Ik zou iedereen belonen.  
Niemand kreeg nog straf.

Ik wou dat ik de sint was,  
dat iedereen voor me zong,  
dat ik pakjes uit mocht delen,  
maar ik ben nog veel te jong.

Ik wou dat ik de sint was  
en pedro mijn knecht.  
Ik speel het met mijn vriendjes  
en het is net echt.